

Juni 2023

Kings Things

Stephen King Fanclub Magazine

STEPHEN KING
GRIEZELIG GEZELLIG
FANCLUB

'Het mysterieuze vinkje'

Nieuwe rubriek:

King over de grens



Kings Things

Griezelig Gezellig

Juni 2023

De maanden vliegen voorbij, en het is alweer juni. Het duurt niet lang meer voor we op vakantie mogen om eens lekker uit te rusten. We hopen natuurlijk op mooi weer (want dan hebben wij dat ook op de boekenmarkten die gaan komen) en dat je mag genieten van de locatie waar je bent.

Misschien kom je er nog wel een leuk Stephen King-boek tegen?!

Of misschien mag je pas in het hoogseizoen, dan hopen we dat deze Kings Things je even af mag leiden van de alledaagse bezigheden.

Volgende maand komt de laatste Kings Things uit voor de vakantietijd, en pas eind augustus komt er dan weer een nieuwe, want ook wij houden even vakantie. Nou ja... je kunt ons wel vinden op boekenmarkten in de tussentijd!

Maar, we lopen vooruit. Ga eerst maar eens lezen wat we je deze maand te vertellen hebben. Behalve boekrecensies vind je deze maand ook de eerste aflevering van de nieuwe rubriek *King over de grens!* van onze Pitou. Verder het laatste nieuws, een nieuwe prijsvraag en een interview over King's Twitter.

Veel leesplezier!

Stephen King Fanclub Crew

Lees je deze Kings Things online, maar wil je graag een seintje ontvangen zodra de nieuwste weer online staat?

Schrijf je dan binnen een paar seconden, geheel gratis en voor niets (en dat blijft het ook) [hier](#) gewoon even in. Dan kun je ook meedoen aan onze prijsvragen.



De Fanclubshop

verkoopt ook merchandise zoals tassen, winkelwagenmuntjes, pennen, poppetjes en we hebben ook de laatste nieuwe boeken te koop (zo lang de voorraad strekt)! Ook zijn er aangekondigde bijzondere edities in de voorverkoop!

Deze Kings Things is verzonden naar 2327 fans

Er zijn 2946 fans op



Hartelijk welkom allemaal!

DONATIES

Ook in 2023 kunnen wij jullie donaties weer goed gebruiken. Voor elk bedrag, groot of klein, zijn we dan ook erg dankbaar. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten KvK, software en hosting van de website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te creëren.

Help ons en stort een bedrag naar keuze op rekening **NL80 ABNA 0105 1552 68** t.n.v. stichting Stephen King Fanclub.

Van sommige bedrijven krijgen wij een percentage als je er via de link heen surft en iets koopt. Iedereen die iets kocht bij een van onze sponsors, in onze eigen fanclubwinkel of via Stephen King Fans: hartelijk dank voor jullie ondersteuning!

We hopen dat iedereen die een prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil overmaken, want de fanclub kan alleen blijven doorgaan dankzij donaties.



Deze mailinglist wordt mede mogelijk gemaakt door



Nieuwsflits

Zien we jou op de boekenmarkt?

Dordrecht (2 juli) #

Deventer (6 augustus) *

Tilburg (27 augustus) #

Ook dit jaar zijn we met onze fanclubkraam weer te vinden op bovenstaande boekenmarkten. We zijn altijd blij om jullie daar weer te zien en te spreken, dus kom gezellig bij ons langs!

Markten met het # teken: hier zijn de spullen van Chrissy (onze secretaris - Stephen King Fanclub boekwinkeltje - met 5 halen, 4 betalen) te koop, en op markten met het * teken regelt onze Mirjam de inhoud van de kraam.

Uiteraard hebben we Nederlandstalige boeken, maar ook Engels en het varieert van hardcover tot pocket. Altijd de moeite waard om te komen kijken of dat ene exemplaar dat jij nog zoekt er tussen ligt! Maar er zijn ook DVD's, poppetjes of van die leuke bliken bordjes voor aan je muur.

Het is mogelijk om vooraf boeken/poppetjes/DVD's te bestellen (en te betalen). Voor de boeken van Mirjam ga je naar [deze link op Marktplaats](#), of maak een keus bij [boekwinkeltje Stephen King Fans](#) en/of [de SKF winkel op Marktplaats](#). Je bestelling kun je dan ophalen op de desbetreffende markt. Bestel wel een week van tevoren, want daarna worden de boeken ingepakt voor de markt en is een zoekactie vaak te lastig... :)

Je kunt bij ons aan de kraam pinnen, en er gaat altijd 10% van elke boekverkoop naar de fanclubkas.

We zien je hopelijk daar!



Nieuwsflits

Oude Kings Things komen weer online

Wegens ruimtetekort op de website (wat later door het forum veroorzaakt bleek) hadden we wat bestanden verwijderd. En prompt gebeurt er een crash op een externe harde schijf en waren we dus alle oude Kings Things (.pdf) bestanden kwijt. Maar dankzij Wesley hebben we ze weer terug! Naar verwachting eind van de maand zullen ze weer online worden gezet, zodat je als je wilt de oude (vanaf 2010) Kings Things kunt lezen als je daar zin in hebt. In elk geval staan ze nu veilig in de cloud, én op een nieuwe harde schijf! Wij zijn er heel erg blij mee ze weer terug te hebben, en bedanken Wesley voor zijn gepassioneerde verzamelwoede!



Film: The life of Chuck

Mike Flanagan heeft een geweldige cast aangetrokken voor zijn nieuwe verfilming van Stephen King's *The Life of Chuck* (een kort verhaal uit *Als het Bloedt*). Mark Hamill en Tom Hiddleston zijn naar verluidt gecast als de hoofdrolspelers in het nieuwe project, gebaseerd op het ijzingwekkende korte verhaal.

Flanagan zal naar verwachting de nieuwe film regisseren, schrijven en produceren, volgens tijdschrift *Deadline*. Het verhaal vertelt het leven van Charles Krantz in omgekeerde richting, van de dood tot het opgroeien in een spookhuis. Hiddleston zal naar verwachting Chuck spelen met Hamill in de hoofdrol als Albie.

Hamill is vooral bekend als Luke Skywalker in verschillende *Star Wars*-films, maar heeft ook een aantal serieuze horrorprestaties. Als productieve stemacteur was hij vaak de stem van Chucky en de Joker in verschillende animatieprojecten. Hiddleston is bekend als Loki in het MCU, in verschillende *Thor*-films, *Avengers* en zijn eigen Disney Plus-serie *Loki*. Daarnaast speelde hij in *Crimson Peak*, *The Essex Serpent*, *The Night Manager* en *Kong: Skull Island*.

Dit is niet de enige King-verfilming die onderweg is: *The Boogeyman* komt binnenkort uit en de It-prequel *Welcome to Derry* is momenteel in productie.

[\(bron\)](#)

Film: The Monkey

Filmvandaag wist te melden dat het verhaal *The Monkey* een hoofdrolspeler heeft: Theo James.

Het is nog niet bekend wanneer de opnames starten of de film uitkomt.

Mike Flanagan docu

Exclusief: [Hier is de eerste clip](#) (met Mike Flanagan) en het artwork van de nieuwe Stephen King documentaire...

De eerste clip van *Stephen King on Screen*, een nieuwe documentaire die wordt omschreven als "de ultieme gids voor de King van je nachtmerries", is hier. Het korte fragment toont Mike Flanagan - een oude King-liefhebber en bedenker van *Haunting of Hill House* - die de "geweldige vrouwelijke personages" uit het werk van de schrijver bespreekt, evenals de impact die bepaalde vrouwen op Kings leven hebben gehad.

Flanagan, die King's horrorroman *Gerald's Game* tot leven bracht op het witte doek in 2017 en vervolgens *Doctor Sleep* in 2019, praat ook over de rol die King's vrouw Tabitha had in het vormgeven (en redden) van een van de meest iconische werken van de auteur in *Carrie*.

"Als je hem hoort praten over Tabitha en je realiseert je dat zij het manuscript van *Carrie* uit de prullenbak trok toen hij het daar in complete wanhoop in gooide; als je voorstelt dat zij de eerste paar ogen was op een van zijn verhalen en hem die eerste kritische feedback gaf... dan is het heel gemakkelijk om te zien waar hij veel van die standvastigheid en moed vandaan haalt die zijn heldinnen hebben," legt Flanagan uit.

GamesRadar+ en *Total Film* hebben ook de exclusieve eerste blik op het artwork voor *Stephen King on Screen*, met King en iconografie uit enkele van zijn beroemdste verhalen.

Volgens de synopsis toont *Stephen King on Screen* een legioen van beroemde gezichten die zitten te praten over hun eigen ervaringen met King's werk.

"Fans van de geliefde nachtmerrieschrijver krijgen de kans om de regisseurs en creatieven te ontmoeten die onvergetelijke verhalen naar het witte doek brachten, van *Carrie* tot *IT*, *Misery*, *Stand By Me*, *Cujo*, *Children of the Corn* en meer. Hollywoodlegendes Frank Darabont, Tim Curry, Tom Holland, James Caan, Mike Flanagan en meer bespreken hun eigen reis naar de fantastische wereld van Stephen King."

Stephen King on Screen verschijnt op 26 juni digitaal in het Verenigd Koninkrijk en wordt later deze zomer in de bioscoop uitgebracht in de VS en Canada.

PRIJSVRAAG

Oplossing vorige maand

In het doolhof zat een radeloze Stephen King en je moest hem helpen zoeken met welk boek hij verbonden was. Als je het goed deed, kwam je uit bij het boek *Holly*!

Dat deed ook Patrick Vroonland uit Arnhem, en hij wilde graag het boek van Bavo Dhooge ontvangen. Het gaat zo snel mogelijk naar je onderweg!



Vampieren-bakerpraatje

We kennen allemaal deze fijne vampier uit *Salem's Lot* wel... En vaak zijn het sexy vampiers (Brad Pitt en Tom Cruise in *Interview with the Vampire*, de sterren van *Twilight*), maar andere vampiers laten meer hun horrorkant zien (zoals de bevallige dames met hun onmenselijk lange tong uit *From Dusk Till Dawn*). Er zijn veel films, theorieën en legenden over vampieren, maar welke uit deze rij is toch echt door ons verzonnen?



1. Een vampier is de rusteloze ziel van een ketter die 's nachts zijn graf(kist) verlaat om zich te voeden met bloed.
2. Een vampier slaapt overdag, meestal in zijn grafkist / in het donker omdat hij niet goed tegen het daglicht kan.
3. Als een vampier te lang geen bloed drinkt, verouderd hij snel.
4. Een vampier is supersterk, snel, met goed gehoor en reuk en supersnelle reflexen: zeker als hij net heeft gedronken.
5. Een houten staak door het hart van een vampier slaan is genoeg om deze te doden, maar het kan ook door onthoofding of een zilveren kogel.
6. Een vampier kan vaak veranderen van gedaante, bijv. in mist, een wolf of vleermuis en kan vliegen.
7. In *Silver Bullet* van Stephen King wordt het plaatsje Tarker's Mills jaren lang geterroriseerd door een vampier.
8. Een vampier is meestal bang voor een kruis en wijwater, en heeft weerzin tegen knoflook.
9. Een vampier kan een huis alleen maar in als een van de bewoners hem heeft uitgenodigd.
10. De president van Malawi beloofde in 2017 de bevolking om vampiers hard aan te pakken.

Maak je keus, en stuur je antwoord (de hele zin s.v.p.) voor 20 juni 2023 naar fanclub@stephenking.nl

Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen winnen. Kies uit:

1. *Bloedsinaasappel* van Harriet Tyce (recensie-exemplaar)
2. *De zaak Templeton* van Javier Castillo (recensie-exemplaar)
3. *Dubbelziel* van David Ambrose (recensie-exemplaar)



MERCHANDISE & SPONSORING

www.stephenking.nl/Winkel

Hebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: winkelwagenmuntjes, kettingen en poppetjes. **En er zijn nog enkele linnen tasjes met een langhengsel te bestellen (5,00)!** Stevige kwaliteit en bedrukt met scrabble-letters. Op de tas staan diverse boektitels. In de shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen, zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!

Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn (Dankie Sai!) en word (maandelijks) sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in onze shop, bij boekwinkeltje Stephen King Fans, of aankopen deed/does tijdens de boekenmarkten in Deventer, Utrecht en Tilburg!

Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug, dan kunnen we dit blijven doen!



HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!

Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes... er is van alles! Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!

Er zijn ook dvd's, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met een Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels met elkaar combineren! Alleen geldig op boeken en dvd's.

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE

5 HALEN, 4 BETALEN

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis.... enz.

Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door – zo worden verpakkingen hergebruikt – en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!



Boekwinkeltje
Stephen King Fans



En nog veel meer!!

Nieuwsflits

Nog even geduld...

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff heeft de uitgave van de nieuwe *Groene Mijl* uitgesteld. Dit zou eerst eind mei verschijnen, maar de datum staat nu op 22 juni a.s.

Mocht je dit bij ons besteld hebben, dan is dat dus ook de reden dat we nog niet hebben verzonden.

Als je de fanclub nog wilt sponsoren omdat we een klein percentage van elke verkoop mogen ontvangen van de uitgever, bestel je boek dan snel nog in onze Winkel!



Toevallig in de buurt?

De Maine Library Association Fundraiser met Stephen en Tabitha King vindt plaats op 21 mei in het Sunday River Ski Resort - Grand Summit Hotel Ballroom. Om 19.15 uur geven Stephen en Tabitha de keynote.

Mocht je in de buurt zijn, dan kun je genieten van een avond met Maine-auteurs, filantropen en de bibliotheek voorstanders Stephen en Tabitha King. De Kings, die eigenlijk geen introductie nodig hebben, zullen tijdens dit evenement geen handtekeningen zetten of boeken signeren. Ze hebben de afgelopen decennia veel boeken gemaakt waarvan de lezers kunnen genieten en hebben gul gegeven aan Maine gemeenschappen via de Stephen and Tabitha King Foundation, die subsidies heeft toegekend aan vele bibliotheken in de staat Maine. Zij zijn belangrijke supporters van het werk dat bibliotheken doen.

Hoe dan ook leverde het deze leuke foto van King en Tabitha op.



Nieuwe Engelse edities

Carrie:

De Constant reader edition (65 pond)



The Folio Society editie
van *Pet Sematary*
(60 pond)

Salem's Lot van start

Zoals je weet zijn ze bezig met het maken van een remake van *Salem's Lot*.

Er zijn wat foto's online gekomen.



Welcome to Derry

Op het instagramaccount van Andy Muschietti werd deze foto gepost...



Alle data
onder
voorbehoud
van de

WORDT VERWACHT NEDERLAND

Datum:

Mei 2023 POD
Mei 2023 POD
Juni 2023 POD

Details:

De Regelaars, 9789021036717 voor 22,99
Desperation, 9789021036830 voor 22,99
De Groene Mijl, 9789021039107 voor 24,99
speciale 75ste verjaardag-editie, nog snel te bestellen via de
Stephen King Fanclub Winkel!
5 september 2023 paperback *Holly* 9789022599839 560 pagina's voor 24,99
NU AL te bestellen via de Stephen King Fanclub Winkel!



De ultieme limited edition voor fans van Stephen Kings klassieker *De groene mijl*. De verwachte verschijningsdatum van mei is doorgeschoven naar 22 juni.

Kings klassieker en wereldwijde bestseller *De groene mijl* vormde dé inspiratie voor de Oscar-genomineerde film *The Green Mile* met Tom Hanks in de hoofdrol. Het hartverscheurende verhaal van een man die ten onrechte in de dodencel wacht op de elektrische stoel. Deze limited edition paperback bevat illustraties op alle drie de zijden van het boekblok, en een dubbelzijdig bedrukt omslag met glanzende folie voorop. Helemaal in stijl van de eerder verschenen limited edition van *Misery*. Een must voor de King-liefhebber.

‘Hoe zou het zijn, vroeg ik me af, om die laatste veertig meter naar de elektrische stoel te lopen, wetend dat je daar zult sterven? En hoe zou de man zich voelen die de veroordeelde op de stoel moet vastsjorren, of de man die de schakelaar overhaalt?’ aldus Stephen King. Dit even fascinerende als lugubere uitgangspunt is de aanleiding geweest voor Stephen King om *De groene mijl* te schrijven.

PRE-ORDER je boek nu **nog SNEL** via de Stephen King Fanclub Winkel!

King over de grens

Door: Pitou Spruit

Je bent op vakantie vast wel eens een verdwaalde pocket van Stephen King tegengekomen. In dat rek van de supermarkt, in een boekenzaakje uit dat ene dorpje of eentje dat is achterlaten in de lobby van een hotel. Zo kwam ik in de beginjaren '90 op het idee om uit elk land een boek van Stephen King te verzamelen. Vrienden en familieleden die op vakantie gingen, kregen van mij smeebedes om een editie mee te nemen vanuit de hele wereld. In deze rubriek lezen jullie in welke landen de verhalen van King zijn vertaald en hoe ik aan mijn edities ben gekomen.



Deze maand

Frankrijk



HOOFDSTAD: PARIJS
OFFICIËLE LANDSTAAL: FRANS

Ik ben vaak in Frankrijk geweest. De hoofdstad Parijs heeft mijn voorkeur. Het is een schitterende stad met al zijn museums en bouwwerken. Maar het allermooiste vind ik toch wel de 'Bouquinistes', de groene boekenstalletjes op o.a. de brug de Pont Neuf langs de Seine. Deze beroemde brug stamt uit 1607 en om de lege plekken op te vullen, werd er destijds allerlei handel gedreven op de brug. Zo stonden er in het jaar 1620 al 24 boekenverkopers op de Pont Neuf. Inmiddels staan er langs de Seinekade op meer dan 3 kilometer 900 groene boekenstalletjes met 240 verkopers van boeken, prenten, tijdschriften, postzegels en souvenirs. Daar vond ik in 1994 mijn exemplaar...



King over de grens

De editie CA (Het) bestaat uit 3 softcover delen die in een slipcase (foedraal) zitten. De boeken hebben geen illustraties, maar de covers op de boeken en case zijn wel fantastisch!



King over de grens



te.
 everly? Est-ce que ça va...
 us? J'ai fait l'amour avec vous tous? »
 choc de la surprise se peindre sur le visage
 mâchoire qui se détendait... et soudain
 compréhension. Mais il n'était pas dû à ce
 révélé; même dans l'état de choc où elle
 e s'en rendit compte. Il venait du rappel
 souvenir.
 moyen que tu avais trouvé pour nous
 it-il. Ses yeux brillaient avec une telle
 en fut effrayée. « Beverly, est-ce que
 C'est c-comme cela que t-tu nous en
 tous... Mais nous n'avions... » Soudain
 voir peur, n'être plus sûr de lui.
 te souviens du reste, maintenant? »
 ment la tête. « Pas des détails.
 arda, et elle vit qu'il était sérieuse-
 is cela se résume à une chose : nous
 rtie en la désirant. Et je ne suis pas
 ne suis pas sûr que des adultes
 sans rien dire pendant un long
 assit sur le bord du lit sans avoir
 elle faisait. Elle avait...

TITEL: Ca (IT-HET)
 JAAR VAN UITGAVE: 1988
 UITGEVERIJ: J'AI LU

Stephen King en het mysterieuze vinkje

King's Twitter

Interview door Lizzie O'Leary, april 2023
vertaald door Chrissy

Eind april verloren geverifieerde gebruikers op Twitter hun felbegeerde blauwe vinkjes, tenzij ze bereid waren te betalen - maar niet Stephen King. De geprezen auteur, die meer dan 7,1 miljoen volgers heeft op Twitter, had in november al getweet dat hij niet wilde betalen om geverifieerd te worden op het platform. En de nieuwe eigenaar, Elon Musk, tweette terug naar hem en probeerde te onderhandelen over de prijs. Op de een of andere manier was het drama van afgelopen weekend op Twitter nog absurder. Toen King inlogde, zag hij dat zijn vinkje - technisch gezien, vertelde hij me, is het "een wit vinkje met een blauwe achtergrond" - er nog steeds stond, hoewel de meeste andere waren verdwenen. En het bleek dat Musk ervoor betaald had.

King heeft veel vragen over wat er gebeurd is. En ik had er een paar voor hem. Voor *What Next: TBD* van vrijdag belde ik hem op om te praten over zijn online ontmoetingen met Musk, de veranderingen op Twitter, en waarom hij nooit zal betalen voor het voorrecht om te posten.

Lizzie O'Leary: Je tweette, op 20 april "Mijn Twitter account zegt dat ik geabonneerd ben op Twitter Blue. Dat ben ik niet. Mijn Twitter account zegt dat ik een telefoonnummer heb opgegeven. Dat heb ik niet." Wat maakt u van de stand van zaken?

Stephen King: Nou, ik begrijp het niet echt. Ik bedoel, nadat ik dat zei, tweette Elon Musk terug. En ik dacht bij mezelf, dit is echt een beetje raar. Hij schonk me dit ding, maar op het originele blauwe vinkje stond dat ik het had goedgekeurd, of dat ik ervoor had betaald of een telefoonnummer had gegeven. En niets van dat alles was waar.

Zou je ooit overwegen te betalen voor Twitter Blue? Nee. Waar het om gaat, ik doe Twitter vooral voor de lol. Ik post foto's van mijn hond. Ik ga tekeer tegen Trump - niet dat iemand er aandacht aan besteed. Weet je wat het is? Mensen besteden aandacht aan de dingen waar ze in meegaan en al het andere gaat het raam uit. Ik zet er vadermoppen op en het belangrijkste is dat ik dingen kan aanbevelen die ik gelezen of gezien heb waar ik enthousiast over ben. Dus, met andere woorden, dit is iets wat ik doe voor de lol, en het is een geweldige site voor dat soort dingen. Het is als een Amerikaanse schutting. Iedereen roddelt en iedereen doet dingen.

Maar het gaat erom, weet je, niet om op te scheppen of zo, maar ik word betaald om te schrijven. Ik hoef er niet voor te betalen. En dit hele ding is gewoon ontaard in iets dat een soort hoofdbreker is. Ik lig er niet wakker van, maar het is vreemd.

Denk je dat de site voor jou veranderd is sinds Elon Musk het overnam? Ik zag dat je het ooit een aangename buurt noemde die nu smerig en een beetje onheilspellend is geworden.



Ja, het is erg vreemd geworden. Weet je, er zijn veel mensen die ik niet volg die nu deel uitmaken van mijn Twitter feed. Ik vind het niet erg. Ik blokkeer ze niet. Ik denk dat ik wil weten wat ze doen. Maar, weet je, ik krijg elke dag veel tweets. Elke dag krijg ik tweets van Matt Gaetz, Jim Jordan, Lauren Boebert, een aantal verschillende mensen die zo ongeveer helemaal weg zijn van Trump in de mate dat het eigenlijk nogal grappig is.

Vermoedelijk is dat niet de Twitter waar je in 2013 lid van werd. Denk je dat je blijft nu het een andere plek is?

Waar het om gaat, als iedereen die het niet eens is met de manier waarop dingen gaan, als we allemaal vertrekken, dan is het net als van het veld lopen. Nee, ik zie mezelf Twitter niet verlaten.

Dus voorlopig blijf je.

Ja. Ze kunnen me niet weggagen en juichen en zeggen, "We hebben Stephen King van Twitter gehaald." Dus, ja, ik blijf. Ik tweet niet zoveel als vroeger, en ik kijk niet zoveel op de site als vroeger.

Is er iets dat ik je nog niet heb gevraagd over je Twitter-ervaring, vooral je Twitter-ervaring van het afgelopen jaar of zo, of de blauwvink-affaire waarvan je wilt dat mensen het weten?

De hele zaak is een storm in een glas water. Deze man heeft 44 miljard dollar uitgegeven om Twitter te kopen. Ik ben blij dat hij 100 miljoen dollar aan Oekraïne gaf, en ik ben blij met Starlink. De Tesla is een geweldige auto. Ik heb er een.

Echt?

Ja, die heb ik. Ik heb er bijna vanaf het begin een gehad. En ik denk dat Elon Musk het hele elektrische auto gebeuren volwassen heeft gemaakt. Mensen begonnen te zeggen, "Nou, ja, dit zou wel eens de toekomst kunnen zijn." Dus er zijn veel dingen om hem te bewonderen. Maar 44 miljard dollar voor wat eigenlijk een speeltje van de sociale media is, is een beetje aan de belachelijke kant. Ik bedoel, ik geniet ervan, maar het is zeker geen groot deel van mijn leven.

K
♠



⚡ 2023

© Mark Armstrong

♥
M

BOEKRECENSIE

10-

Het Hoge Noorden van Ulf Kvensler

Door Vicky

Oorspronkelijke titel:
Sarek

Auteur:
Ulf Kvensler

Uitgever:
Boekerij

Jaar van uitgifte:
2023

Aantal pagina's:
430

ISBN:
9789402320534

Link/urls:
[website](#)



*“Vier vrienden trekken de wildernis in.
Slechts één van hen zal terugkeren.”*

De Zweedse auteur Ulf Kvensler heeft al een lange en succesvolle carrière als scenarioschrijver en regisseur achter de rug. Hij begon met het schrijven van komedie, maar schreef later drama, horror en thrillerseries. Hij is zowel de maker als producer van meerdere succesvolle tv-series, zoals de Netflix-serie *The Restaurant*. *Het Hoge Noorden* is zijn langverwachte debuutthriller.

Omdat ik tijdens mijn volgende kampeervakantie naar het noorden ga trekken (onder andere, want ik lees natuurlijk ook graag spannende boeken) ben ik heel nieuwsgierig naar dit boek. Vakantie en een spannend boek erover is de ideale combinatie. De ondertitel maakt me ook enorm nieuwsgierig. De kaft is mooi, heeft warme kleuren en ik zie een persoon kijken naar een supermooi vergezicht in de natuur. Laat het spannende avontuur maar beginnen, ik ga mee!

Op de achterkant van het boek staat het verhaal in het kort beschreven zoals bij alle boeken maar wat het verschil maakt bij mij met andere boeken: na het uitlezen ben ik alles vergeten ervan. Ik zit zo in het verhaal opgeslorpt dat ik wel wist dat bepaalde dingen gingen gebeuren ... En toch ben ik heel vaak verrast.

Het verhaal begint bij twee vriendinnen, Anna en Milena, die elk jaar met Anna's vriend Henrik op wandelvakantie gaan. Dit jaar wil Milena haar nieuwe vriendje Jacob ook meeneemen.

En vanaf dan al begint de spanning. Spanning rond de bedingen van Anna en Henrik en bepaalde spanning tussen Anna en Milena. Ik voel me al snel onbehaaglijk. Het boek is vanuit het ik-perspectief, dat van Anna, geschreven. Persoonlijk en als vrouw vind ik dat wel fijn, om jezelf nog beter te kunnen identificeren. Helemaal in het begin van het boek denk ik even dat het een 'typische' vrouwenthriller is, omwille ook over hoe Anna haar reacties en gedachten zijn op een bepaalde situatie met haar vriend, maar oh, wat ben ik verkeerd, zo blijkt ...

Ik ken nog niet veel van hoe de Zweedse natuur eruit ziet. Omdat er toch wel wat namen van gebergtes, rivieren en dalen genoemd worden ben ik, terwijl ik lees, wat gaan opzoeken, hoewel de auteur alles goed en ook mooi omschrijft. Toch helpt het me om het nog beter te zien. Wat dit betreft zou een verfilming van dit boek dan ook hét zijn.

Ulf Kvensler heeft me meegenomen op een wandeltocht die ik zéér zeker zelf niet ga maken deze vakantie. Dat niveau is een beetje veel te hoog gegrepen, maar ik heb ervan genoten alsof ik erbij was.

En dan bedoel ik niet alleen de mooie prachtige natuur en de gevoelens die erbij komen, maar ook de spannende, onvoorspelbare natuur van Zweden.

Ik heb alle personages vergezeld op een wandeling en dit in een vaak spannende en beklievende sfeer. Er zijn vaak momenten in het boek waarbij ik denk: "poeh, dit is een beetje ongemakkelijk of zelfs bedreigend, ik ben blij dat ik hier niet echt bij ben" of "wat zou ik nu toch doen?" Wat kan de auteur dit allemaal goed beschrijven...

Ik mag zeggen dat ik denk dat ik nog nooit zo snel een boek uitgelezen heb. Tegen de helft begon ik soms bewust vaart te minderen met het idee dat het dan wel eens gedaan kan zijn.

En dit was de snelst geschreven recensie ooit. Ik hoop dat hij meer als dit gaat doen...

Het Hoge Noorden komt zeer dicht in de buurt van 10!



BOEKRECENSIE

8-

Vuurduivel van Nathalie Pagie

Door Chrissy

Oorspronkelijke

titel:

-nvt-

Auteur:

Nathalie Pagie

Uitgever:

de Boekerij

Jaar van uitgifte:

2023

Aantal pagina's:

300

ISBN:

9789022594971

Link/urls:

[auteurpagina](#)



Dit boek is mijn eerste van deze Nederlandse auteur, van wie inmiddels al zo'n 10 andere boeken bij de Boekerij uitgegeven zijn, dus mag je wel stellen dat ik een beetje achterloop en dat ze me nog niet was opgevallen... Dus altijd leuk, zo'n recensieboek van de Boekerij.

Dit boek speelt zich af in Australië. Dat is in de greep van een pyromaan. Eerder al brandde half Australië af, en men had zulke angst dat men daarna brandveilige eilanden probeerde te bouwen voor mensen om veiliger te wonen. Nu krijgt de pyromaan het voor elkaar dat mensen van binnenuit spontaan in brand schieten en een gruwelijke dood sterven. Dat overkwam ook de vrouw van Jake, die daarna in zo'n depressie terecht komt dat hij zijn zoontje laat wonen bij zijn zus en niet meer voor kleine Sam kan zorgen.

Zijn zusje Emily (journaliste) staat op het punt van verhuizen naar een van die brandveilige eilanden als, ongeveer een jaar later, hij als piloot wordt gevraagd toe te treden tot een eliteteam brandbestrijding. De terrorist die al eerder voor verwoestende branden zorgde en daarna spoorloos verdween, dreigt opnieuw toe te slaan als hij niet krijgt wat hij wil. Het loopt mis, overal breken branden uit. Jake en zijn team staan voor de onmogelijke opdracht de branden te blussen én 'de Vuurduivel'...

We vallen al gelijk in de gezellige picknick van Jake en Kirstie en zoontje Sam van drie jaar. Kirstie overlijdt door zelfontbranding en we staan voor een raadsel. In de acht maanden die daarna volgen maken we kennis met diverse personages terwijl Jack is ingestort. Er volgen meer gevallen van zelfontbranding en zus Emily gaat op onderzoek uit. We kijken uit verschillende perspectieven en tijdens en langzaam aan wordt het hele plaatje duidelijk. Ook de Vuurduivel zelf is aan het woord, en we krijgen zijn hele geschiedenis en gemene plannen te weten. We weten niet wie hij is, maar krijgen al wel een goed beeld van hem.

Het is heel realistisch geschreven en je hebt wel het gevoel dat je met de karakters meeloopt en meekijkt. Je voelt de dreiging en de spanning om te winnen van het vuur. De spanning loopt steeds verder op en de plot wordt ook langzaam steeds duidelijker. Het wordt langzaam helder dat het iemand moet zijn die zich heel dichtbij het blussteam bevindt.

Wat een fijne schrijfstijl heeft deze schrijfster. Het leest makkelijk en door de stijl kun je je goed inleven in het verhaal. De plot zit goed in elkaar, maar is voor mijn gevoel niet helemaal geloofwaardig. Het is overduidelijk dat zij zich enorm heeft verdiept in branden en de mensen die ze blussen en hoe de blusvliegtuigen werken en dat komt ook wel mooi terug in het verhaal. Maar de Vuurduivel zelf en hoe dingen zijn aangepakt vond ik toch wel wat minder geloofwaardig. Het komt mij net wat te toevallig over en daarom had ik al snel verdenkingen die achteraf bleken te kloppen.

Al met al een lekkere warme thriller met klimaatverandering in de hoofdrol en een echt fijn Walt-Disney einde (ofwel het loopt allemaal goed af, behalve natuurlijk voor de slechterik).



Colofon



Handig om te weten

www.stephenking.nl

[Contact](#)

[Fanclubmerchandise en verkoop](#)

[Het StephenKingFans winkeltje](#)

[Kings Things Archief](#)

[Het Forum](#)

[Facebook](#)

Kings Things

Redactie:

Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen, Cindy den Besten, Danny Paap, Jeroen de Vries, Mirjam Lichtendonk, Jan Janssen, Vicky Smets en Tinny Laenens.

Eindredactie:

Chrissy van der Haven en Jan Janssen

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002 kwam voor het eerst de website online. Het bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis gebruik kan maken van het forum.

De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen King. Zo trekt de website maandelijks ongeveer 2200 bezoekers en zijn we actief op Facebook.

Kings Things Magazine is slechts één van de vele extra zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans. We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film Festival, bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. Er is een forum en via Kings Things kunnen we alle fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of speciale aanbiedingen van onze sponsors. En dat allemaal gratis!

Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen en software, maar ook voor merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze [eigen fanclubwinkel](#) (waar ook merchandise te koop is), en het [boekwinkeltje van Stephen King Fans](#) levert de fanclub een percentage op.

Help ons en stort een bedrag naar keuze op NL80 ABNA 0105 1552 68 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub.