

# The Stephen King Collectibles

Door: Pitou Spruit

Een vaak gehoorde kreet binnen de Stephen King-gemeenschap: "Er is in ons land weinig animo voor gelimiteerde Nederlandse hardcoverboeken van Stephen King"... Dit is helaas waar. Hoe anders is het in Engeland (UK) en in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars... Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft... daarom laat ik je graag eens kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de collectible

## *Just After Sunset*

De verzamelbundel *Just After Sunset* (Na zonsondergang) dateert van 2009. In dat jaar brengt Hodder & Staughton (UK) deze collectible uit. De boekenketen Waterstones (UK) mag deze verkopen. Er worden 500 genummerde Gift Editions uitgebracht met een facsimile (gedrukte) handtekening. Het boek heeft een slipcase, maar geen dustjacket en illustraties. De prijs is £40,00.



Gift Edition

# The Stephen King Collectibles



Deze collectible bevatte nog een dvd met het korte verhaal N. erop (zie rechtsboven). De Gift Edition is nu ongeveer \$150,00 waard.



# The Stephen King Collectibles

Rechtsonder heeft een verzamelaar een remarque van Glenn Chadbourne in zijn boek laten zetten. Linksonder een brief van Stephen King gericht aan de lezer met de facsimile handtekening.

## stephen king

on 'N.', the original series in 25 parts, as found on the DVD affixed to the back of this book

Dear Reader,

This is something new.

It happened, the way a good many things do, almost entirely by accident. Certain elements had to come together, and they did. The technology to do it was there; that was Element One. I had a previous (and very satisfying) relationship with Marvel Comics; that was Element Two. Oh, and Element Three, can't forget that. I had this funky story about a poor bastard who was – both in spite of his obsessive-compulsive disorder and because of it – keeping the whole damn world from being swallowed by a horde of monsters from otherspace.

The result is something almost as funky as the story. It's not a comics-type adaptation, à la 'Watchmen' or 'Y: The Last Man.' It's not an animated featurette, either. It's a kind of hybrid of the two. When the idea was pitched to me, I said okay at once, not because I was sure it would work but because new delivery systems interest me and turn my engines . . . although not as much as the core story, which remains the basis for everything.

I hope you like this one. And I hope you think the visual version is sort of cool. I know I do. Tell me what you think. I'm at [www.stephenking.com](http://www.stephenking.com).

Thanks. Keep rocking, and keep reading.

*Stephen King*



Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel

### Terminologie:

Slipcase; Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.

Dustjacket; Een stofomslag om het boek.

Gift Edition; Een 'opstap' exemplaar in een grote oplage.

Remarque; De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek getekend.